

Ny matchdress -röda tröjor.

Glänsande seriestart gav 6-0 mot Höganäs

Beträffande tröjorna trevligt röda och onekligen tilltalande för ögat även om traditionen talar för bibehållande av de gamla zebra färgade tröjorna som man dock på sina håll kallat trista.

Centern Stjärnberg är ett monstrum i framfusighet och frånhet och av högervingen har yttern Salomonsson som bekant spelat i Helsingborgs IF under det att högerinner Åkerman flerfaldiga gånger erbjudits att spela för samma förening.

Referat: rafflande uppgörelse inför rekordpublik i finalmatchen som vanns av Kristianstad med 1-0. I Göingesektionen dryftade man häftigt de sinas chanser.

På optimismen och tillförsikten var det sannerligen inget fel.

Salomonssons frånvaro poängterades emellertid på sina håll som avgörande för matchens utgång. Utan denne specielle målfabrikör och matchvinnare kommer poängskörden att bli lika med noll medan andra minde om att ersättaren på högerytterplatsen S Liljegren gjort en alldeles ypperlig insats vid förra söndagens uppgörelse mot Alet.

Hos gästerna tilldrog sig under första halvleken främst målvakten G. Nilsson berättigad uppmärksamhet. Han presterade ett målvaktsspel som man betecknas som smått fenomenalt.

Av backarna gjorde nog Björnsson en nyttigare insats än Sjöholm men man fick vid flera tillfälle bevis för den senares eminenta bollkunnande.

Av halvbackarna gjorde Adamsson i centern ett starkt intryck med sina effektiva matningar och stora räckvidd- Hans ytterkamrater Andersson och Johansson presterade även ett halvbacksspel av allra bästa märke där snabbheten på bollen var frapperande, dock kunde man kanske göra en svag anmärkning beträffande markeringen. Åkermans svepande diagonalbollar som avlossades i högsta fart skapade ofta förvirring i motståndarlederna. Åkerman var den store organisatören hos gästerna. Han i gångsatte och drog upp det ena anfallet efter det andra och redan efter tre minuter trodde man att det var färdigt för ledningsmålet

Revansch i DM 30/61940.

I 2:a förlängningen av matchen påbörjades den tredje fotbollstimmen!

Omdöme om domarinsatsen: att solen inverkade på spelarnas prestationer kan man givetvis ha overseende med men man kan inte nog beklaga att inte domaren hade en speciell skugga för sin räkning ty maken till hans domslut avkunnar inte en fotbollsdomare med kallt huvud- Den tryckande värmen sökte spelarna hårt. Redan i första förlängningen blev bollen så pass misshandlad att man kan förvåna sig över att den inte sprack av pur ilska och under de sista minuterna var det faktiskt rena rama parodien på fotbollsspel. Att detta var ett missgrepp gav om intet annat spelet belägg för . Spelarna raglade omkring fullkomligt uttröttade och förmådde sällan få centringarna att gå i önskad riktning.

På en bakåtpassning från Hässleholms högerytter sköt Åkerman, Göingarnas utomordentlige inner direkt och Olle Nilsson hade ingen chans att hindra bollen i dess färd mot nätmaskorna. Under matchens sista kvart var spelarna så uttröttade att flertalet av sparkarna gick rakt åt skogen.

(Som ytterligare kuriosa nämndes att en av Hässleholmslagets spelare som hade permis från det militära var tvungen att avbryta matchen för att återkomma i sista förlängningen efter att ha missat sin transport )

IFK Hässleholm dock utslaget mot MBI med 2-1: Hässleholm var en angenäm bekantskap- Laget spelade kvickt och rappt så länge det var var vaket, i synnerhet högerinner och vänsterback Sjöholm drog uppmärksamheten till sig.

Målvaktskritik: Höganäs försvaret som hade att uppvisa en verkligt urusel målvakt troligen medtagen av ett misstag. Denna man som släppte in ett par till tre lätta bollar men hade dock den tur som en dålig målvakt sällan brukar ha.

Till allas överraskning ordnade Åkerman till 3-0 genom ett skott som målvakten handskades med skickligt för att kunna undgå.

Referat 18/81940 inför matchen mot Bjuv: IFK:s trasiga lag med endast två ordinarie kedjemän J Melin och Åkerman.

Spelar dessa utan en massa mindervärdighetskomplex så kan det emellertid ordna sig ty försvaret håller nog. Resultat 1-1. Trion Sjöholm, Adamsson och Björnsson kunde som vanligt konsten att riva sönder anfallen och Andersson verkade också i god form men låter sitt dåliga lynne skena i väg för mycket. Det är synd på ett så prima fighter humör. Reserven Rydlund var svag första halvlek men förvånansvärt bra efter pausen och kan nog anlitas i fortsättningen.

Referat 22/5 1941- kuriöst målgörande IFK- Stattena 7-2.

Vid de tillfälle Hässleholm hade skottlycka med sig imponerade faktiskt kedjan som nu tycks ha fått sin rätta uppställning. Stjärnberg är i högform likaledes Åkerman och nye K E Andersson är en avgjord förstärkning. Yttrarna har också växt till sig och äro inte som så ofta varit fallet förut en svaghet för hemmalaget.

Ref. 21/5 1942: Egon Adamsson förutvarande centerhalv och stöttespelare har flyttats ned som högerback och bildar jämte brodern ett säkert och stabilt backpar- Centerhalvbacksplatsen beklädes av J Melin, en synnerligen god allround spelare. Kedjans mest kände spelare är Åkerman som ju är en tekniker av stora mått och en bollbehandlare av rang- Felet hos MBI låg i dess kedjas ineffektivitet och målvaktens okunnighet om de mest elementära grunderna inom fotbollen. Han förstod sålunda ej att placera sig på de bollar han fick och målet får han helt ta på sitt konto. I stället för att gå tillbaka till sitt mål efter en utrusning blev han liggande på planen.

Åkerman straffmiss mot Kristianstad 10/7 1942: ännu en strafftilldömdes Hässleholm men Åkerman gjorde vad han inte gjort på åratals, slog bollen över målet. De senaste resultaten har klart visat att styrkeförhållandet mellan klubbarna håller på att utjämnas eller kanske snarare gå över i Hässleholms favör .

3/8 1944: Hässleholms vackra bragd från 1-6 till 4-6.

Hässleholms sensationella marsch i årets fotbolls DM fortsatte i går på Malmö idrottssplats och vann andra halvleken med 4-2, för att vara ett distriktsseriela g är detta sannerligen inte småpotatis. Vad man inte förstår är att Hässleholm skall behöva hålla till i distriktsserierna. Laget spelar ju utmärkt fotboll. Den trevliga kedjan med Åkerman och Lindskog i spetsen briljerar med snabba och granna markkombinationer som i bland satte det allsvenska försvaret på det hala och försvaret var inte bara bollkunniga och energiska utan också taktiskt väl disponerat. Av Malmöspelarna kan nämnas B Tapper, Egon Jönsson, Stellan Nilsson, Gustaf Nilsson, Gripen Bengtsson

Som kanske bekant för vissa läsare har IFK haft ett synnerligen brett idrottsutbud såsom friidrott, bandy, badminton, orientering, bordtennis och inte minst handboll.

Intressant handbollsreferat 29/11 1942: Hässleholmsdebut i Halmstad bjöd på en verklig sensation. Här var det handboll av ett slag som inte skådats här sen Leikens kval mot Malmö våras!

Mjukt och tekniskt drivet spelade skåningarna sig fram väl utnyttjande hela planens bredd.

Avslutningsvis kan framhållas att Hans är full av beundran får den ungdomsverksamhet som IFK har bidrivit under många år, "ja den är rent av enastående". Fortfarande med gediget idrottsintresse tycker Hans dock att det inom vissa idrotter handlar om får mycket pengar men att utövarna naturligtvis skall ha skälig ersättning. Oerhört viktigt är enligt Hans att planeringen sker tidigt så att vederbörande är beredd när den aktiva idrottsbanan är avslutad antingen i form av utbildning eller yrkeskunnande. Vi hoppas att Hans ännu i många år blir förunnad att bege sig till Österås idrottsplats, ta del av världshändelser, svara får skötseln av sin fastighet samt naturligtvis fortsatt deltagande i föreningslivet såsom Gamla IFK-are, Lions m.m. Något som är denne lågmälda och opretentiöse IFK- profil väl förunnat./N.L.

Och vilka grabbar! Långa ståtliga typer dessa Hässleholmare -för övrigt hur kan 3.000 innevånarstaden frambringa tio så välawägda handbollstyper medan 27.000 staden Halmstad icke ens med sina sammanlagda resurser kan det? Nästa gång Hässleholm kommer till Halmstad blir det lapp på luckan i tennishallen.

Hässleholm överraskade och gav Lugi hård kamp. Det fanns neutrala matchåskådare som lovade äta upp sin huvudbonad om inte Lugi vann orättvist vilket man framförde i den mycket livliga korridorssamtal efter drabbningen- Huvudargumentet för detta påstående var att domare Siwertsson från Helsingborg undanhållit Hässleholm minst tre straffkast och att han bort köra backen Jepsson från platsen sedan denne slagit till J Melin med knuten hand mitt i ansiktet. Beklagligt tycker vi det är att funktionärskåren i Lund alltjämnt är av samma genomsnittligt sett svaga klass som bl.a. hos den i Malmö. För Hässleholm var det förstås oturligt att domaren var ur slag av någon anledning. Dramatisk kämpamatch mot finspelande Växjö. Hässleholm hämtade upp 2-9 till 13-13. över 350 själar hade trängts in. Supporters kantade väggarna, hängde i taket, satt i varandras knän. Ett 100- tal befann sig utanför och lyssnade på vrålen.

IFK:s bandylag 1930: Göte Nigård, Folke Jonsson, Helge Salomonsson, Folke Persson, Folke "Löcke" Andersson, Gustaf Rydstedt, Hugo Björnsson, Lobanot Knutsson, Sture Knutsson, "Micke" Henriksson.

Ur 1935 års verksamhetsberättelse: föreningen har under året stått som arrangör för idrottens dag, svarat för stora Göinge mästerskapen var jämte representanter deltog i J M- och D M- tävlingar för Skåne.

IFK- are som gjorde IFK:s namn känt var bl.a. Hjalmar Olsson som besegrade världsstjärnan Böhme, Viktor Rydlund, S Theander, S Dahl.

Bland senare års friidrottare nämndes Gösta Svensson, Folke Johnsson -trestegshoppare samt Bo Ljungberg - Sveriges då främste stavhoppare.

