

IF Kamraterna i med- och motgång Del 3



Denna situationsbild är från en match på ängen vid Österås. Året är 1951 och spelaren i bildens mitt är Pär Erik "Pelle" Rosén i typisk pose. Omgivningen är museal men aktörerna sprudlar av energi.

Den 5 augusti 1945 spelade Hässleholms stadslag mot danska Nyköping, vår vänortsstad efter kriget, med halva manskapet från vardera IFK och HIF. Resultatet blev 4-4 sedan Nyköping gjort 3-0 på tjugo minuter. Det året spelade båda hässleholmslagen i div II NÖ-serien, som HIF vann, kvalificerande sig för spel i div I och lämnande IFK bakom sig i seriesystemet för första gången. Efter denna djupdykning av IFK dröjde det till 1948 innan de så sakta kunde börja klättringen uppåt i seriesystemet. En seriefinal spelades då mot Osby med resultatet 3-0 och målen gjordes av Nils "Zorro" Adamsson (två) och Axel "Skuggan" Almkvist (ett). Publikciffran uppgick till 1024 personer vid denna match på Göingevallen.



Fotbollsframgången för IFK:s del var seriesegern 1948.

Här laget som slog Osby i finalen:

*Axel "Skuggan" Almkvist,
Torsten Nilsson,
Ove Ohlsson,
Gunnar Brinck,
Stig Åhlander,
Nils Adamsson,
Gert Rickter.
Främre ledet:
Uno Åkesson,
Knut Torstensson,
Rune Bernholtz,
Torsten Andersson och
Jörgen Melin*



*Stötspelare i IF Kamraterna av
år 1948
Torsten Andersson, Gunnar Brinck,
Börje Åkesson*

Mängden fotbollsklubbar ökade och 1953 fick Svenska serien en fjärde division. IFK som hamnade i Skåne ettan hade därför en rejäl trappa upp mot toppen. Stor omsättning på A-lagsspelare var det vid denna tid. Av spelarna som vann serien år 1948 var endast Gunnar Brinck och Uno Åkesson kvar år 1952.

Till GöingevalLEN anställdes en vaktmästare från Hälsingborg med erfarenhet från allsvensk fotboll, Erik Lindberg med smeknamnet "Indianen". Han började som tränare hos konkurrenten HIF men när han blev entledigad där fortsatte han hos IF Kamraterna och fick ordning på träningen på Österåsplanen. En nog så nyttig injektion av tidens nytänkande om modern fotbollsträning.

Deltagarna i fotbollsturnén till Väst-Tyskland år 1954.



Från vänster:

Kjell-Åke Hjertén, Lennart Nilsson, Jörgen Melin, Pelle Rosén, Uno Åkesson, Åke Ohlsson, Hans Adamsson, Ingvar Johansson, Mats Karlsson, ?supporter, Lennart Andreasson, Ingvar Åkesson, Jan Bengtsson, Chauffören på Röke Buss, Verner Engelbrektsson, Kjell Rydlund, Gösta Karlsson. På huk: Tage Neuman, Egon Westerlind, Roland Damberg, Kurt Dahlkvist, Thure Ohlsson, Knut Andreasson, Hans Einar Persson, Nils Wahlström, Lars Andersson.

Laget genomförde en andra sommarturné i Nordtyskland med ett ungdomligt manskap, som kanske var något att bygga vidare på. Liksom föregående år var det Eckernförde, Hässleholms vänortsstad i Tyskland, som var värdar. De visade villigt upp sitt efterkrigsland, som innehöll dels det bombade Hamburgs ruiner, det bevarade Hagenbecks Zoologiska trädgård dels en polismakt som hade gatans sämre element under kontroll. Då vår buss blev inventerad och plundrad vid ett uppehåll kunde polisen redan vid avresan nästkommande dag återlämna det mesta av kameror och ytterplagg som försvunnit.

På en idrottsplats utgjordes omklädningsrummen av ett ombyggt skyddsrum helt under jord vilket den dagen vi var där var speciellt lämpligt då termometern visade på 40 grader i solen. Logi fick vi i en ombyggd fabriksbyggnad som placerats mitt på badstranden av någon anledning. Badstranden var av bästa märke med markerade

inmutningar grävda i sanden för och av olika badgäster samt med ett otal strandstolar av flätad vide.

En ny, nästan obehaglig, upplevelse var att i match möta en krigsmärkt motståndare med i axelhöjd amputerad arm. När han därtill var snabb i vändningarna var han svår att få grepp om. Motståndet i övrigt var i vassaste laget för oss som fick anteckna tre förlustmatcher, men erfarenhet kan man inte få för mycket av. Denna utflykt utgjorde slutet av mitt femtonåriga somriga söndagsnöje i IFK-tröjan.

Spelarna tager planen i besittning på SV Heiders fina anläggning anförda av



*Lennart "Pille"
Nilsson och
målvakten
Lasse
Andersson följda
av Roland
Damberg, Hans
Einar Persson,
Mats Karlsson,
Thure Ohlsson,
Ingvar Åkesson,
Uno Åkesson,
Verner
Engelbrectsson ,
Åke Ohlsson.*